

Maatschappelijk Verantwoord Toerisme

Millennials zijn een verloren, want verwerende generatie. Ze zijn opgevoed in het besef dat ze alles kunnen en dat hun bedje is gespreid. Van achter hun iPads en game consoles winnen zij alle uitdagingen. Millennials geven alleen om zichzelf, zij zijn hedonisten van het zuiverste water.

Althans, dat is het stereotype beeld. De waarheid ligt natuurlijk ergens anders. Millennials zijn niet verwerder dan de generatie die hen voorging. En, eenmaal actief op de arbeidsmarkt, ervaren zij alle uitdagingen, die er zijn. Net als iedereen.

Millennials zijn zelfs empathisch! Het grote verschil is dat zij, bijvoorbeeld bij hulp aan de zwakkeren, als het ware in hun persoonlijke game willen duiken. Hulp aan anderen is best goed, vinden zij, maar het hoeft niet zo zwaar en serieus. Je mag er best bij lachen en er zelf ook iets aan hebben.

Met die gedachte verbindt Planet2050 millennials (en non-millennials) graag met mensen in lokale gemeenschappen ver weg. Via lokale kenners krijgen zij een indringende blik op het dagelijks leven van de bevolking en hun uitdagingen om te overleven. Enkele voorbeelden:

1. De vuilnisbelt van Bekasi (bij Jakarta):

De vuilstort van Bantar Gebang in Bekasi verwerkt een groot deel van het dagelijkse afval van Jakarta en is naar men zegt de grootste vuilstort in Zuidoost-Azië. De bodem is vervuild, de lucht is vervuild en het grondwater is gitzwart.

Toch wonen zo'n 2.000 gezinnen op en rond de stort, die er hun werk hebben. Kinderarbeid, seksuele uitbuiting, kindhuwelijken, schooluitval en gezondheidsproblemen zijn zomaar enkele problemen. Aan de rand van de vuilstort is Resa met haar broer Etko en haar zusje Dini al jaren in de weer om de kinderen informeel onderwijs te geven. Haar huis is intussen veranderd in een speel- en leerplek voor de kinderen. Resa houdt het hoofd boven water met recycling van plastic en glas en met fondsenwerving voor haar activiteiten met de kinderen.

Sinds ongeveer een jaar heeft zij een groep jonge Australiërs, Britten en een Ier om zich heen verzameld, die haar helpt met het bouwen van een hostel, bestaande uit afgedankte zeecontainers.

Steeds meer ondernemende jongeren uit Europa, Australië en Amerika komen er een poosje slapen. Zij spelen met de kinderen, geven Engelse les of muziek en helpen met de bouw van het hostel.

De komende drie dagen maken wij kennis met het leven van de *scavengers*. Wat bracht hen hier? Hoe ziet hun toekomst eruit? Valt er wel iets te lachen? Waarom bestaat deze vuilstort eigenlijk? Valt er iets te verbeteren?

Neem alvast een kijkje: <http://www.bgbj.org/> en <https://www.youtube.com/watch?v=1vB5pw1wdGE>.

Member of:



Gershwinstraat 63, 1323 RP Almere, Netherlands
M: +31 6 308 961 93, +62 8121 5678 575
info@planet2050.nl
www.planet2050.nl
KvK: 55973698

2. Op de helling van de Merapi:

In de gemeente Sleman, provincie Yogyakarta woont een Brits-Indonesisch echtpaar. Zij hebben een traditioneel Javaans bungalowcomplex langs de rivier gebouwd. De bungalows bieden plaats aan circa 20 gasten. Daarnaast is er een gemeenschappelijke ruimte en ook een klein zwembad. Een groot deel van het meubilair is antiek. De locatie aan de voet van de vulkaan Merapi is het uitgangspunt voor trektochten (te voet en op de fiets), whitewater rafting, culturele trekpleisters, zoals de Borobudur en Prambanan en (met authentieke jeeps) het gebied dat in 2006 bij de grote eruptie van de Merapi werd bedolven door as. Verder zijn er twee kleine musea in de buurt en een kruidenkwekerij (voor de bereiding van *jamu* -traditionele gezondheidsdrankjes).



De omgeving van de bungalows straalt een enorme rust uit. De enige geluiden zijn het stromende water van de rivier, kippen en hanen en vogels. De eigenaren hebben bewust besloten om in de bungalows geen tv te installeren. Wifi is wel beschikbaar.



Member of:



Gershwinstraat 63, 1323 RP Almere, Netherlands
M: +31 6 308 961 93, +62 8121 5678 575
info@planet2050.nl
www.planet2050.nl
KvK: 55973698



Deelnemers kunnen op bepaalde dagen deelnemen aan de activiteiten van Little Care (informeel onderwijs) aan de kinderen van het dorp.

3. Bij Santos in Baturraden (Midden Java)

Tekad Santos is onderwijzer in Baturraden, de locatie van een prachtig nationaal park, waar je uitvoerig kunt wandelen en klimmen. Verder is er een theetuin, die dateert uit de koloniale periode. De winkel verkoopt allerlei bijzondere theesoorten.

In een berggrot boven de theetuin hebben dwangarbeider in de nadagen van de Japanse bezetting een schuilplaats voor het Japanse leger uitgehouwen.



Member of:



Gershwinstraat 63, 1323 RP Almere, Netherlands

M: +31 6 308 961 93, +62 8121 5678 575

info@planet2050.nl

www.planet2050.nl

KvK: 55973698

4. Kleine cacaoboeren in Zuid Sulawesi:

Yayasan Kalla helpt cacaoboeren in 52 dorpen bij het ontwikkelen van duurzame cacao.

Bezoekers kunnen helpen met de dagelijkse boodschappen, het eten koken, leren over de uitdagingen in de cacao-teelt (vooral op het gebied van kwaliteit, de internationale concurrentie en de gevolgen van klimaatverandering), fabricage van chocola voor de lokale markt.

Er komen ongetwijfeld vragen boven over Indonesië op het wereldtoneel, het functioneren van de samenleving, de corruptie en nog veel meer. En natuurlijk ook, wat je met al je gevoelens aanmoet. De tegenstellingen tussen je dagelijkse leven en de gang van zaken in Indonesië is op z'n minst verwarrend.

5. Balans in Bali:

Bali mag dan een wereldberoemde toeristische bestemming zijn voor backpackers en super-VIPs, de Balinezen, die in Karangasem, het droge oostelijke deel van het eiland wonen, zijn nog steeds arm. Maar Karangasem, aan de voet van de Vulkaan Gunung Agung, is ook dé plek om de kracht van de natuur te ervaren, je bewust te worden van je eigen kracht en vervolgens in balans te komen met jezelf.

Wij reizen door het onontdekte deel van Bali. En maken kennis met het dagelijks leven van de boeren en met fascinerende elementen van hun Hindoeïsme. Waarom zijn of lijken de mensen gelukkig, terwijl zij overduidelijk arm zijn?



Member of:



Gershwinstraat 63, 1323 RP Almere, Netherlands

M: +31 6 308 961 93, +62 8121 5678 575

info@planet2050.nl

www.planet2050.nl

KvK: 55973698

Als je 's avonds de klanken van de Balinese gamelan hoort, is het alsof de geesten tot leven komen. Wayan Sandi helpt ons tot rust te komen met een Balinese vorm van meditatie of mindfulness. Stel je voor dat je kunt leren jezelf en anderen te genezen!

Deze losse pakketten kunnen gekoppeld worden tot een geïntegreerd *life changing experience*.
Bijvoorbeeld:

Dag	Reisprogramma
1.	Vertrek naar Indonesië
2.	Aankomst in Jakarta en overnachting in een driesterrenhotel. De hoofdstad van Indonesië telt meer dan tien miljoen inwoners. De meeste Jakartanen wonen in piepkleine brandgevaarlijke huisjes. Een vrij grote minderheid woont in paleisachtige villa's. Reistijden van het ene deel van de stad naar het andere worden gemeten in uren. Wat zijn de grote problemen van de stad? Waarom functioneert hij nog steeds?
3.	Citytour door de oude stad. We rijden langs enkele rivieren en kanalen, die in 2015 en 2016 zijn schoongemaakt om de afwatering te verbeteren. De toenmalige vooruitstrevende gouverneur Ahok heeft de bewoners van de sloppenwijken langs de rivieren en kanalen, verhuisd. De sloppen zijn afgebroken. Waar en hoe wonen zij nu? De nieuwe gouverneur heeft een andere agenda. Hoe is hij gekozen en wat is zijn beleid? Adempauze in een van de luxe shopping centers. Daarna naar Bantar Gebang in de stad Bekasi. Wandeling over de vuilnisbelt. Kennismaken met enkele bewoners. Wat zijn hun problemen? Hoe functioneert de vuilnisbelt? Wie verdienen er aan het afvalprobleem? Wie zijn de verliezers? We overnachten in het hostel van BGBJ, in 2016 en 2017 gebouwd door Australische vrijwilligers.
4.	Zondag in Bantar Gebang. In de middag spelen we samen met Resa en haar vrijwilligers met de kinderen van Bantar Gebang. Computerles, Engels, wiskunde en muziek. Als je daar geen geweldig gevoel van krijgt, weten wij het ook niet meer.
5.	In de ochtend naar station Gambir in Jakarta en dan per trein naar Yogyakarta . Daar worden wij al opgewacht door <i>Bu Indah</i> of haar man Phil, die ons naar AGO-2 Village brengen in de gemeente Sleman, aan de voet van de vulkaan Merapi. Een grotere tegenstelling met Bantar Gebang kun je je niet voorstellen. Hier is het stil, fris en overweldigend groen. Een koel drankje of een snack kopen in het piepkleine dorpswinkeltje om de hoek. En anders meteen het zwembad in.
6.	Sleman : ondanks alle verwarrende ervaringen wordt de rode draad langzaam zichtbaar: de bewoners van de voormalige sloppenwijken in Jakarta, de families die op de vuilnisbelt wonen en werken, de dorpelingen in Sleman. Wat zijn de overeenkomsten? Welke grote veranderingen voltrekken zich in Indonesië? Wat zijn hier nu al de gevolgen van klimaatverandering? Hoe stellen mensen zich teweer? Doen zij dat wel?

Member of:



Gershwinstraat 63, 1323 RP Almere, Netherlands
M: +31 6 308 961 93, +62 8121 5678 575
info@planet2050.nl
www.planet2050.nl
KvK: 55973698

7.	Sleman: vandaag gaan we hiken op de fiets. Er zijn allerlei routes, onder andere naar het park in Kaliurang. We gaan ook met de jeep naar de plek van de vulkaanruptie in 2010.
8.	Sleman: <i>Jamu</i> is een verzamelnaam voor allerlei traditionele kruidendrankjes. <i>Jamu</i> is dagelijks te koop bij vrouwen die per fiets of te voet hun dagelijkse ronde afleggen. Maar ook de moderne, druk bezette Indonesiër neemt graag z'n dagelijkse dosis in. <i>Jamu</i> wordt namelijk ook aangeboden in handige instant verpakking: water toevoegen goed roeren en hupsakee. We bezoeken een lokale <i>jamu herbal</i> farm om te zien hoe het werkt.
9.	Sleman: Energie genoeg? Dan gaan we naar de Borobudur, de vermaarde boeddhistische stoepa uit de 8 ^e eeuw, die bijna 800 jaar verborgen was onder een dikke laag aarde. Natuurlijk gaan we ook nog even de stad (Yogyakarta) in: slenteren langs Malioboro, een bezoek aan het paleis (Kraton) van de Sultan en nog veel meer.
10.	Yogyakarta-Bali: de vlucht naar Bali duurt ongeveer een uur. De tropische cumuluswolken zijn stralend wit. Bij de nadering van het vliegveld is de vulkaan Gunung Agung meestal goed te zien. Na de landing rijden wij via het drukke en toeristische Kuta naar het district Karang- asem in het uiterste oosten van het eiland.
11.	Twee dagen lang neemt Wayan Sandi ons mee op ontdekkingsstocht op zijn eiland. Zie
12.	
13.	Denpasar-Jakarta-Amsterdam: de koffers en tassen zijn gepakt. Het is tijd voor de reis naar huis.
14.	Schiphol: aankomst.

Member of:



Gershwinstraat 63, 1323 RP Almere, Netherlands
M: +31 6 308 961 93, +62 8121 5678 575
info@planet2050.nl
www.planet2050.nl
KvK: 55973698